

Le Chemin Verdiepingsweekeinde: **Transformatie, Transitie Transfiguratie**

7-9 oktober 2022, hotel restaurant Nol in 't Bos, Wageningen

=====

Maconnieke toetsing van de werkzaamheden door de redenaar

Achtbare meester, waarde zusters en broeders

Bent u maconniek bezig geweest gedurende dit bezinningsweekeinde?

Mijn toetsingscriteria als redenaar zijn:

- Hebt u uzelf doen kennen?
- Ben u de medemens tot steun geweest?
- Heb u ook de blik gericht op het Hoog Beginsel?

In het door broeder Marcel Baatsen ontworpen rituaal over het thema Transfiguratie, Transitie en Transfiguratie staat de volgende centrale passage:

Onze innerlijke drang die de mensheid naar een hoger geestelijk peil brengt, laat zich niet onderdrukken

Het rituaal heeft gedurende het gehele weekeinde zijn werk gedaan.

U heeft zichzelf laten zien

- Door ontvankelijk te zijn
- Door betekenis te zoeken
- Door daadkracht te tonen

Na de metafoor over de algen die transformeren tot libel stelt de achtbare meester 7 broeders en zusters elk een vraag.

De antwoorden zijn vooraf op papier willekeurig verdeeld door broeder ceremoniemeester Jan de Graaf.

Ze blijken persoonlijk zeer herkenbaar te zijn voor een aantal van deze zusters/broeders.

Is hier het universum aan het werk of misschien de gouden hand van broeder ceremoniemeester?

De symbolische bijbel lezing opent een nieuwe kijk op oude wijsheden, met zicht op het Hoog Beginsel.

De vraag rijst: hoe is mijn vrijheid in Niemandland?

Van binnen naar buiten, zegt Hermes Trismegistus.

Congruentie tussen de buitenwereld en binnenwereld is het antwoord.

Met behulp van de Maya kalender hebt u een dieper inzicht gekregen in uzelf.

Door zelfkennis en inzicht kunt u ook uw medemens tot steun zijn.

U hebt intenties geformuleerd.

Is dat voldoende?

Het opgevoerde ritueel heeft het antwoord gegeven.

Vanuit de intentie is actie nodig om het uit te zetten in de wereld; in gedrag, in houding, in grote en kleine bijdragen.

Als het gevoel en handelen in overeenstemming zijn met wat u nodig hebt, bestaat er congruentie.

Met andere woorden;

The proof of the pudding is in the eating.

Handelen is een opdracht aan onszelf

Achtbare meester, waarde broeders en zusters,

U bent gedurende dit bezinningsweekeinde maconniek bezig geweest.

Mag ik u uitnodigen dit te onderstrepen door een stevige roffel met de voeten op de vloer.

Piet Jeuken