

	Weekend 'Le Chemin'	Poëzie 'Op weg, onderweg' 5 oktober 2019	Door br. ' . E. de Jel
--	---------------------	--	---------------------------

Ik vraag jullie, w. ' . bbr. ' ., geheel vrijwillig de komende minuten uw ogen te sluiten en mijn poëtisch cadeau in ontvangst te nemen. Ik vraag br. ' . van Talent mij hierbij te helpen...

[Zachtjes fade-in: zeegeluid]

Ik neem jullie namelijk mee naar Ameland. Samen met onze hond verbleef ik afgelopen september een weekje in een appartement op nog geen 3 minuten loopafstand van het strand. Op een stralende middag staarde ik over zee met de wind om mij heen vergezeld met het ruisen van de zee. Marcus en ik, we waren de enige op dat moment en ik luisterde lange tijd naar hoe de zee mij vriendelijk tegemoet kwam.

Het ruisende water werd in mijn hoofd vermengd met het geluid van een piano. Het speelde met mijn gevoel op het ritme van de wind en de zee. Mijn hart begon sneller te kloppen. Mijn gedachte dwaalde meer en meer af naar die ene tekst die ik eerder dat jaar op papier had gezet met de titel...

[Muziek iets in volume toenemend; Yann Tiersen - Porz Goret]

...op weg, onderweg

Jij en ik, zomaar een zondag in een bootje op zee.
Mijn ogen gesloten, voel de warme wind strelend in mijn gezicht.
Een moment zonder problemen, de zorgen achter mij latend.
En overall is stilte. Overall, om mij heen.

Op weg, onderweg.

Jij en ik! Jij de reden, ik het leven.
Wij hebben elkaar, door de seizoenen van het jaar.
Ik hoor jouw stem, liefdevol klinkend in mijn hoofd.
Een liefde, vanuit een ander perspectief bekeken.

Door nacht en dag.
Een eenzaam leven, achter mij.
Een schat aan vragen en antwoorden, voor mij.
Mijn God, wat een verandering maak ik nu door.

Ik ben op weg, onderweg.

Hier, op zee. Zullen we nog even blijven... gewoon even blijven.
Na zoveel veranderingen te hebben meegemaakt.
Na vele boeken te hebben dichtgeslagen.
Nu. Hier. Zomaar. Een dag op zee.





Weekend 'Le Chemin'

Poëzie
'Op weg, onderweg'
5 oktober 2019

Door br.:
E. de Jel

Mijzelf leren kennen zoals ik dit jaar heb gedaan.
Het is wat jij verwachtte, het is waar ik naar zocht.
Nog een lange weg te gaan, met struikelblokken op mijn pad.
Jij en ik! Geloof het of niet. Jij én ik!

Op weg, ik ben onderweg.

In het bootje wil ik nog heel even blijven, wil ik nog even zijn. Ja, heel even maar.
De vervlogen jaren vliegen door mijn hoofd.
De emotie op een pagina geschreven, van lach tot traan.
Hier in het bootje, open ik mijn ogen. Kijkend, naar de horizon.

[Muziek in normale volume tot eind laten spelen]

